



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΒΕΒΗΛΩΣΗ, Μια αληθινή ιστορία κακοποίησης»

Στις μέρες μας πρέπει προσπάθειες που επιχειρούν, να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για ζητήματα που αποτελούν «ταμπού» για την κοινωνία να αναδεικνύονται. Ως μια τέτοια πρέπει να θεωρηθεί και η συγκλονιστική επώνυμη μαρτυρία μιας νέας γυναίκας, σε ένα βιβλίο που δεν θα περάσει απαρατήρητο! Το βιβλίο με τίτλο η «ΒΕΒΗΛΩΣΗ, Μια αληθινή ιστορία κακοποίησης» της Πατρικαράκου Δήμητρας μπορεί να ευαισθητοποιήσει, να προβληματίσει και να ενημερώσει σχετικά με το θέμα ενδοοικογενειακής σεξουαλικής κακοποίησης. Συνήθως τα θέματα αυτά δεν καταγγέλλονται και βέβαια τις περισσότερες φορές μένουν ατιμώρητα.

Το βιβλίο αναφέρεται σε ένα κορίτσι έντεκα χρονών το οποίο κακοποιείται σεξουαλικά από τον πατριό του, έναν άνθρωπο που αγαπά και εμπιστεύεται. Έναν άνθρωπο που όλοι θεωρούν άξιο εμπιστοσύνης, υπεύθυνο και σωστό πατέρα. Μόνο όταν έρχεται το τέλος της εφηβείας και ο πατριός έχει καταστρέψει την οικογένεια οικονομικά, καταδικάζοντας τις θετές του κόρες σε αιώνια χρέη, η Μίμη βρίσκει το κουράγιο να μιλήσει στη μητέρα της για την κακοποίηση. Δυστυχώς, δεν βρίσκει την κατανόηση και τη στήριξη που περιμένει. Όπως τονίζει και η συγγραφέας: «Θέλω να ουρλιάξω! Θέλω να βγάλω την οργή που με πνίγει – τη δική μου και όλων των κοριτσιών, γυναικών, αγοριών, αντρών που έχουν κακοποιηθεί και έχουν στερηθεί ακόμα και το δικαίωμα να είναι οργισμένοι για αυτό».

Η ΒΕΒΗΛΩΣΗ αφηγείται την πραγματική ιστορία της Δήμητρας Πατρικαράκου, μιας γυναίκας που έχει την τόλμη να μιλήσει επώνυμα για ένα από τα μεγαλύτερα ταμπού της ελληνικής κοινωνίας: την ενδοοικογενειακή σεξουαλική κακοποίηση. Επιλέγει να χρησιμοποιήσει το πραγματικό της όνομα και να αποκαλύψει τα μυστικά της οικογένειας, καταρχάς επειδή μόνο μέσα από την αλήθεια θα αποκατασταθεί δικαιοσύνη, κυρίως όμως επειδή θέλει να αποκηρύξει την ντροπή που επιβάλλεται κοινωνικά στα θύματα κακοποίησης.

Η ΒΕΒΗΛΩΣΗ είναι το πρώτο ελληνικό βιβλίο που μιλά επώνυμα για τη σεξουαλική κακοποίηση εντός της οικογένειας, ένα φαινόμενο πολύ συχνότερο απ'ότι μας βολεύει να πιστεύουμε.

Λίγα λόγια για την συγγραφέα...

Η Δήμητρα Πατρικαράκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και εργάστηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε μεγάλη εταιρία συμβούλων.

Σε μια προσπάθεια της «να αλλάξει τον κόσμο», με τα εφόδια και την εμπειρία που είχε, μετακόμισε στο Βιετνάμ όπου εργάστηκε σαν εθελόντρια σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Από εκεί συνέχισε σε άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας και της Αφρικής. Η αγάπη της για την Ελλάδα την έφερε πίσω στην Αθήνα το 2011 όπου μένει πλέον μόνιμα με τον σύντροφο της και τον σκύλο τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραφείο Τύπου, τηλ.: 213 1511134, mme@isotita.gr

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα.

www.isotita.gr ; www.womensos.gr .